

Chauffeursdag 11 oktober

2014

NIEUWE STIJL

Holwerde Logistics
De Steiger 139
1351 AM Almere

We willen om 10 uur beginnen
Wielwissel voor 10 uur!!

Dit jaar willen we een bijzondere Chauffeursdag houden met activiteiten voor **het hele gezin**.

Met o.a.:

- * **Wielwissel wie is de snelste!**
Natuurlijk niet zo een kleintje van een auto wiel maar van een truck!
- * **Springkussen voor de kids**
- * **Kids club**
- * **Optreden van de Country Trail Band**



* **Verder werken er o.a. aan mee:**
Frans Borsje, Martien Stam

Zet het alvast in je agenda (Outlook, iPhone, Android toestel, tablet, PDA of je papieren agenda en mis het niet!

Het beloofd een bijzondere dag van ontmoeting, ontspanning onderwijzing (kje) te worden.

Wij kijken uit naar deze dag die anders wordt dan andere dagen en zien uit naar de leiding van onze God de Vader en Heiland en alles D.V.

ANBI

Zowel het chauffeurs Evangeliesatieteam als de NGW zijn zijn door de fiscus aangemerkt als een rechtspersoon van algemeen belang in de zin van de wet op de inkomsten en de vennootschapsbelasting. Giften aan het CEH e.o. NGW zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.

Voor betaling van rekeningen, giften voor het evangelisatiewerk, en voor de Wegwijzer:
IBAN NL32 INGB 000 3881869
t.n.v. Chauffeurs Evangelisatieteam Holland

Levensonderhoud en vervoerskosten Martien en Nita Stam: IBAN NL76 INGB 0000815198
t.n.v. Penn. NGW
(met vermelding van: Fam. Stam)

Doel :De Stichting heeft als doel beroepschauffeurs in het binnen- en buitenland te bereiken met het goede nieuws van Gods liefde en genade en hen te winnen voor de Heer Jezus. Het is een werk voor en door chauffeurs. Er wordt lectuur verspreid onder de chauffeurs in alle Europese talen. Ook worden twee keer per jaar chauffeursdagen georganiseerd waarbij chauffeurs bij elkaar komen voor bemoediging. Hierbij is een belangrijk onderdeel ontspanning rondom Gods Woord. De Wegwijzer is het informatieblad voor en over het Chauffeurs Evangelisatieteam Holland. Het verschijnt drie á vier keer per jaar. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van het CEH kan een 'abonnement' op dit blad aanvragen. Kosten: 1x per jaar een vrije gift.

Bericht van Martien & Nita

Een hartelijke groet uit Veldhoven,
Voor we weer op reis gaan willen we u graag nog

Scandinavië

Van 15 juni tot 14 juli waren we onderweg in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen en omgekeerd. We hadden een voorraad Bijbels en andere lectuur en CD's en DVD's bij ons en waren het bijna allemaal kwijt toen we weer thuis kwamen.

Au!



Op zaterdag 21 juni hadden we wat problemen met de elektriciteits- en / of gas voorziening van de camper. De koeling en de boiler deden het niet meer. En ook kon ik de bestuurdersstoel niet meer verstellen. Terwijl ik bezig was de stoel te repareren 'schoot het me in de rug'. Ik kon niet meer op of neer. Nita heeft me naar binnen geholpen. Ik kan nu niet zonder pijn bewegen, laat staan rijden. Gelukkig kwamen alle problemen meteen allemaal in één keer... Daardoor konden we naar diverse werkplaatsen om de problemen op te lossen en ook waren we in staat om verschillende contacten te bezoeken. En ondertussen had ik de tijd om te herstellen. Op de foto: Nita deed ongeveer twee weken alleen het rij werk.

Op 24 juli las ik: 'Dit weet ik, dat God voor mij is.' (Ps.56: 9) Hoe ruw de weg ook kan zijn: God is voor ons, wie zal er tegen ons zijn? (Rom.8:31) Die dag kon ik voor het eerst weer naar de chauffeurs gaan na vier dagen complete rust, gebeden en zes Ibuprofen 400 tabletten per dag. Het rij werk bleef Nita die hele week nog alleen doen. Die eerste dagen reden we van Vaxjö richting Jönköping en Stockholm. Daarna via gingen we via Gotenburg richting Oslo. Intussen werd de warmtewisselaar van de koelkast vernieuwd; we hoefden dus geen complete nieuwe koelkast te kopen. Wel moest de koelkast er uit gehaald en weer opnieuw geplaatst worden. Dat kostte een ochtendje werk. Helaas deden op 6 juli de boiler en de koelkast het weer niet meer. Na controle bleek dat het nu een massa-probleem was. Met die gedachte gingen we 's avonds naar bed en voordat we gingen slapen vroegen we de Heere om wijsheid. De volgende morgen werd ik wakker met de gedachte dat ik een draad zou moeten nemen en die aan de ene kant verbinden met de -pool van de accu en de andere kant met de massaplaat van de keuken. Tataaaa! De boiler en koelkast deden het weer. Toen we wisten waar we moesten zoeken was het gauw geregeld: In de

originele massadraad zat een gecorrodeerd contact. Een parallel draad getrokken en dit was ook weer klaar.



BMW

En toen kwam dat gedoe toen de camper door de handrem gleed. Boem! Tegen een mooie BMW X5. Onze schade was nihil, BMW had een kapot spatbord en koplamp: dat moet de verzekering maar even regelen.

Op de terugweg in Denemarken sprong een raam bij ons bed uit de sponning. Waarschijnlijk door een klap luchtdruk van een tegemoetkomende vrachtwagen. Er waren wegwerkzaamheden en we konden er niet stoppen. Nita klom vlug op het bed en kon het raam vastpakken voor het helemaal stuk zou waaien. Een eindje verder konden we het met wat linnen plakband vastzetten en de andere dag hebben we het op ons gemak weer gerepareerd en zit alles weer op zijn plek.



Behalve problemen hadden we ook zegeningen: Toen onze Zweedse Nieuw Testamenten voor chauffeurs op waren kregen we van ons contact in Zweden, Marcus Lennartson in Tyngsryd weer een grote doos vol. We hebben weer heel veel lectuur en CD 's uitgedeeld, o.a. tientallen Nieuwe Testamenten aan chauffeurs gegeven. De meeste chauffeurs waren blij met een NT, anderen wezen het af. Maar dat waren er maar een paar. Ik ontmoette ook een Deense chauffeur die ik twee jaar geleden kennelijk ook was tegengekomen. Hij had het traktaat met interesse gelezen maar er verder niets mee gedaan. Dit was een goede herinnering voor hem. Twee Turkse chauffeurs: Een riep me terug en gaf het traktaat terug. 'Muslim', zei hij. De andere hield het, en nadat ik weg was waren ze in heftige discussie. Kon natuurlijk niks verstaan, maar het had iets losgemaakt denk ik. We hebben gezaaid en of het opkomt en vrucht

draagt laten we aan de Heere over. We hadden er oorspronkelijk een week uit willen nemen om naar de Noordkaap in Noorwegen te rijden, maar door mijn rugprobleem is het er niet van gekomen. Hopelijk een ander jaar.

Om de kerk

Toen ik in the zeventiger jaren bij Dirk Ruler in Leersum werkte en een binnenlandse vracht had noemden we dat een ritje om de kerk; dat is precies wat we twee weken hebben gedaan. (van 4 tot 14 augustus) We hebben heel veel chauffeurs ontmoet en deze keer natuurlijk hoofdzakelijk Nederlandse waaronder ook veel gelovige. Het publiek is duidelijk anders dan in het buitenland. Mijn boek: Een onoverzichtelijke bocht, hebben we ook veel uitgedeeld, ook aan mensen die we ontmoetten op camperplaatsen waar we 's nachts sliepen en ook daar spraken we vrij veel gelovigen onder de campers. Al met al hebben we veel Chauffeursbijbels (meest in Nederlands en verder in 't Frans, Engels, Duits, Pools en Roemeens) en boeken uitgedeeld en hebben we de nodige traktaten en Johannes-evangelien weggegeven. België / Frankrijk / Italië
De volgende reis zal zo de Heere wil via België en Frankrijk naar Italië gaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden terug via Zwitserland en Duitsland.
We hopen 30 augustus te vertrekken en op 21 september weer thuis te zijn.

Heel hartelijk dank voor uw gebeden!

Matien en Nita

Martia en Nita

40 Jarig Jubileum



Ergens in augustus 1984 kwam er weer een chauffeur bij in Nederland. De jonge, toen twintigjarige, Jan van der Wind, bij ons allen wel bekend, kroop toen gediplomeerd en wel achter het stuur.

Van zijn vrouw Reinilde kregen we een mail met de vraag om aan dit mooie jubileum enige aandacht te geven.

Natuurlijk doen we dat heel graag. We weten dat we namens alle collega's spreken als we Jan en ook Reinilde van harte feliciteren met dit Jubileum. We hopen dat je nog veel veilige kilometers mag maken Jan. En ook in jullie persoonlijke leven en familie bidden we jullie beiden Gods nabijheid en heel veel kracht toe!

Een ongeluk onderweg.

(Wegen in de bijbel, Genesis 42, 38)

Wie weet daarvan niet mee te praten. Van ongelukken, daar hoef ik (helaas) geen voorbeelden van te geven. De weg in de bijbel van deze keer gaat over waarschuwen voor een ongeluk. Jacob waarschuwt zijn zonen. Als ze onderweg zijn, laat dan Benjamin, de jongste van de zonen, niets overkomen! Geen ongeluk!
In het bijbelstuk lezen we van gevaren op de weg. Een vader maakt zich zorgen over de weg, die een van zijn zoons zal gaan. Daarom wil deze vader ook helemaal niet, dat deze zoon op pad zal gaan. Blijf jij maar gewoon thuis, dan kan er niets gebeuren. Wat is er aan de hand.
Er is hongersnood in het land, waar vader Jacob met zijn grote gezin woont. Die hongersnood duurt al enige tijd en vader heeft zijn zoons er al eens op uit gestuurd om voedsel in Egypte te gaan kopen. Dat is allemaal wat vreemd afgelopen en de broers kwamen nogal overstuur terug.
Een van hen was vastgehouden in Egypte en die zou pas vrijkomen als de jongste broer – Benjamin – de volgende keer ook mee zou komen. Vreemde geschiedenis. Het is dan ook gevaarlijk als je naar zo'n vreemd land gaat, maar ja, wat wil je als het voedsel op is...
Benjamin mee....
Geen denken aan. Veel te gevaarlijk.
Stel je voor, dat hem enig letsel zal overkomen op de weg.

Daar komt nog iets bij.
Jacob gebruikt hier voor 'ongeluk' een heel speciaal woord. Een woord, wat we ook lezen in de wet Gods. Dat betekent: Als twee mannen vechten en in dat gevecht wordt een zwangere vrouw geraakt, zodat haar zwangerschap onderbroken wordt. Dat woord voor letsel gebruikt Jacob. Het is alsof hij wil zeggen; als Benjamin iets overkomt, dat is dat voor mij gelijk aan een onderbroken zwangerschap. Dit letsel snijdt de weg naar de toekomst geheel af. Dit letsel gaat in tegen de voortgang van Gods geschiedenis. En dat letsel is dan jullie schuld, zegt hij tegen zijn zonen, want jullie hebben Jozef indertijd verkocht naar Egypte.
De broers gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Jacob heeft dat goed onderkend door juist deze

woorden te gebruiken.

Aan ons de vraag of wij op de levensweg van ons en allen die bij ons horen: de familie, maar ook de buurt en ook de kerkelijke gemeente, of wij hiervan leren. Onderlinge ruzies zijn niet alleen heel erg voor de betrokkenen, maar ook voor de doorgaande belofte die God gegeven heeft. De belofte, die vanuit de woorden van de Here Jezus komen om alle volkeren tot zijn discipelen te maken. Er zijn gevaren op de levensweg, maar via Jacob weten we, dat er een gevaar bij is, dat niet alleen onszelf raakt, maar ook nog generaties door kan werken: de zelfzucht, de hoogmoed en de jaloezie. Dat is waar Jacob bang voor is en dat is, waar wij heel goed erg in moeten hebben in het christelijke leven. Gods beloften hangen ervan af. Gods plan heeft hiermee te maken.
Jacob geeft Benjamin tenslotte toch mee, maar niet zomaar. Juda stelt zich garant voor het leven van zijn broer. Juist Juda, die eerder het initiatief nam om zijn broer Jozef als slaaf te verkopen naar Egypte. Wat betekent dat voor ons?
Oppassen voor ongelukken onderweg en niet alleen als we in de vrachtauto zitten.
En weten, dat Jezus Christus zich garant stelt voor ons. Ofwel: waar wij letsel veroorzaken door onze zonden, daar heeft Hij dat gedragen om de beloften van God, die wij met onze zonden zo schromelijk teniet doen, gestand te doen.

Dan is de weg Veilig.

Met een hoofdletter.

Frans Borsje

Adressenlijst

Voor alle adreslijst houders onder ons even het volgende: Er zijn een paar aanvullingen en wijzigingen. We hebben ze speciaal zo gemaakt dat je ze kunt uit knippen en overplakken. De herfst komt er aan dus een leuk klusje bij de kachel. En ben je weer helemaal Up-To-Date.

Sven

Toevoegen	
Gert Hoogendoorn Sperwerhoek 17 2743 GB Waddinxveen	gert@zoheetik.nl
Martijn Methorst Prinsesselaan 11 3905 GK Veenendaal	
Ad van der Eijkel Rijnsoever 121 2221 PA Katwijk	

Wijzigingen	
Tom Dalenberg Oranjelaan 226 6166 BW Geleen	tommyd1983@hotmail.com
Henk Hoogerwaard	h.hoogerwaard@solcon.nl
Diederik van Heusden Kerkelaan 1A 1831 BJ Koedijk	diederik88@upcmail.nl
Arjan de Hullu Meester Albert Roeststraat 10 4503 AS Groede 0117-38223	
Th. Van Iersel Mgr. Dr. Th. Goossensstraat 58 5693 JC Best 0499-399547	m.p.vaniersel@tele2.nl
B. J. Kolkman Leestensepad 87 7232 AC Warnsveld	
Wil Koomen Schoollaan 110 2121 GJ Bennebroek	
Ronald Kruis Trajanushof 4 3453 KP DE Meern	
J. Meems Parklaan 41 9679 HD Scheemda	
Binne van der Meer Herenwal 12 8435 WJ Donkerbroek	
G. Nonkens Esdoornstraat 30 9501 GH Stadskanaal	
Sjaak Pijnacker Aquamarijn 2 2403 DV Alpen a/d Rijn 0615188187	
Johan Smid De Stag 31 8251 DW Dronten	
Johan Top van Ewsumstraat 52 9363 JC Marum 0591 382537	
Johan Vedelaar Grote Stern 57 7827 TB Emmen	
Gert Jan Zwanenburg Rozetuin 42 3994 ZE Houten 06 40714124	
Wim Roosendaal Ereprijs 14 3903 GW Veenendaal	
Jean Paul Voets Bolderrikkamp 24 2353 HL Leiderdorp	