

## Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

### ADVENT

Onlangs luisterde ik op de radio naar het nieuws. Erachteraan kwam een programma over Kerst. Het: 'Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen' was volgens de presentator niet zo handig gekozen. 'Leren leven met mensen, ook al hebben ze een andere overtuiging', dat was een beter idee.

In ons post-christelijke land is weinig besef meer over van de werkelijke inhoud van Kerst. Voor velen zijn het gezellige dagen met lekker eten (sorry kalkoen) uitgaan, een mooie film zien en overal kunstlicht. Het Kerstfeest zoals het door velen tegenwoordig beleefd wordt lijkt meer op het feest van de Germanen: het midwinterfeest. Daarmee zijn we terug bij 'Af'.

Wij mogen deze tijd gebruiken i.p.v. kunstlicht het échte Licht te tonen: De komst van de Heere Jezus naar deze aarde. 'Advent' betekent 'het komt er aan'. Ja, het feest komt er aan en als het er is, kijken we terug naar de eerste komst van onze Heiland; al bijna tweeduizend jaar achter geleden. Het is goed om daar steeds weer aan terug te denken: aan het Kind in de kribbe en ook aan de Zoon op het kruis. Hij, de Heilige, Eeuwige Zoon van God werd daar tot zonde gemaakt. Met alle eerbied gezegd: Hij was daar, toen Gods toorn op Hem kwam, de grootste zondaar. Opgestaan uit de doden als onze Verlosser en opgevaren naar de hemel zit Hij nu aan Gods rechterhand. Hij is onze vaste zekerheid dat wij als Gods kinderen daar eenmaal ook bij Hem zullen zijn. En hoe spoedig? Het is goed om in deze Kersttijd het 'hele plaatje' te zien. Terugkijken is goed en tegelijkertijd moeten we ook vooruit te kijken. Te verwachten!

### Hij komt er aan!

De tekenen van de tijd zoals de Heere Jezus die heeft aangekondigd kunnen we elke dag zien. Er zijn problemen op alle fronten. Economie, Oorlogen, Besmettelijke ziekten, de groeiende haat tegen Israël, Vervolgelingen, ISIS.  
*Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan*

*omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.*  
Lukas 21:28

Laten we, als de Heere Jezus voor die tijd nog niet gekomen is, Hem ook in het Nieuwe Jaar blijven verwachten. **Hij kan elke dag komen.**

Wij, het bestuur, wenst u allen een Goed Nieuw jaar toe. Een jaar met mogelijkheden om de Boodschap door te geven. Een jaar van verwachting.

De acceptgirokaart mag u zien als een 'papier collectezak'. Hiermee kunt u het werk met ons dragen en helpen uitvoeren. Zo gaan we samen, Hem verwachting de toekomst tegemoet. Totdat Hij komt.

Maranatha

Jullie,

